

- Den store reportage om motorcykler på Phuket (Thailand)! -

Phuket er kendt som Thailands dejligste feriested. Over én million feriegæster besøger hvert år denne drømmeø, som sælger sig selv på en cocktail af tropiske koralstrande, orientalsk natteliv og dykkerparadis. Alle ved, at øen desuden byder på smuk natur og gyldne templer. Men kun insiderne klar over, at Phuket først og fremmest er...

Motorcyklernes ø!

Drøm bli'r til virkelighed

Solen skinner fra en blændende blå himmel. Vejen snor sig mellem kokoslunde og kautsjukplantager med berusende kurver. Masser af mulighed for at komme ud på et skråplan og nyde cruiserens overlegne penduleringsevne. Det er tropisk varmt, mit hår blafrer i fartvinden.

Den brændende asfalt rækker op mod himmelen som en jakobsstige. Jeg vrider håndtaget og glider, ja nærmest flyver opad, som båret på usynlige vinger. Dette er *dream come true*, alle motorcyklisternes yndlingsfantasi. Fra toppen af bakken har jeg et vidunderligt panorama. Jeg stopper min Pegasus og lader motoren brumle i tomgang, mens jeg nyder synet. En skinnende hvid strand ligger for mine fødder. Det er Kata Beach, otte kilometer lang, med den fineste koralsand. Det safirblå Indiske Hav rækker så langt mod vest, som øjet kan skue. En blid brise får palmernes meterlange bladfaner til at svaje. I en lysning et par hundrede meter nede står der to elefanter og græsser fredeligt!

Ordet paradys er så forslidt, jeg tøver med at bruge det. Men hvad ellers kan man kalde denne drøm, denne fata morgana? Dette sted er uendelig langt fra arbejdslivets triste hverdag og ufatteligt langt væk fra hjemmets grå vejr... og det er virkelighed, her og nu! Nærværende, varmt. Fuld af tropelys og tropeduft. Solen er så stærk, jeg må knibe øjnene i. Duften af junglemuld og saltvand fylder mine næsebor.

En prise motorcykel blander sig i de exotiske lugte: læder, benzin, olie. En forrygende cocktail. Flimrende sol, emmende tropenatur og en duftende varm Harley cruiser. Det er lige så mine sanser vibrerer.

Patong Beach

De fleste turister, der kommer til øen, tager direkte fra lufthavnen i nord til Patong Beach i syd. På vejen passerer man over Kathus "bjerge". Disse stejle bakker forceres ad betragtelige stigninger med en serie hårnålesving, der godt kan bringe minder fra alperne - når man altså ser bort fra, at det er regnskov, ikke nåletræer, der paraderer forbi. Det er en ganske flot rutsjebane-tur.

Nedkørslen til selve Patong Beach er en lille åbenbaring. Fra toppen af klippen afslører Andamanerhavet pludselig sin glans for atter at forsvinde, mens bussen suser ned i dybet og kæmper sig op igen mod den sidste stigning. Når det store tempel passerer i venstre side ved man, at man har nået målet. De funkende gyldne spir er en værdig hilsen. Forjættende for dem, der ankommer og vemodisk for dem, der forlader stedet.

Patong Beach er malerisk beliggende ved en kilometerlang silkeblød sandstrand. Stedet er et naturligt smørhul, omgivet af stejle, regnskovklædte bjerge til tre af siderne. Mod vest er det blå hav, der stopper al fremfærd på hjul.

Men spadserer man langs med stranden, blændes øjet ikke bare af sand og vand men især af motorcyklerne! I hundredvis er de *linet* op - choppere, racere, off-roaders. Et eldorado for enhver motorcyklist...